

Rapport från SSIF:s Ungdomskonferens 22-25 april 2010

Bakgrund

På Skolidrottsförbundet förbundsmöte år 2008 beslutades det att en subventionerad ungdomskonferens skulle avhållas under mandatperioden 2008-2010. Detta till följd av en motion, ställd av Västergötlands Skolidrottsförbund, där motionären ansåg att det var viktigt att få med ungdomar på det arbete som sker på riksnivå. Utifrån beslutet formades en projektplan där bland annat syftet beskrevs; *"Syftet med ungdomskonferensen är att påbörja ett arbete där ungdomarna i förbundet får möjlighet att forma deras framtid inom förbundet, forma den framtid där de skall axla rollen som beslutsfattare. Ungdomarna i Skolidrottsförbundets distriktsstyrelser skall få skraddarsy hur deras stödjande miljöer ser ut."*

För att arbeta med ungdomsdelaktighet i allmänhet och ungdomskonferensen i synnerhet tillsattes en projektgrupp som fick mandat att arbeta med frågan. Jennifer van der Gronden från förbundsstyrelsen samt Monia Svensson från kansliet kom att ingå i gruppen. Dessutom nyttjades ett tidigare erhållet projektledarstöd från SISU- Idrottsutbildarna under arbetsgången. Ungdomsrepresentanter från distriktens styrelser utgjorde målgruppen för konferensen. Att ungdomskonferensen hölls i samband med förbundsmötet i Karlstad var en följd av ett, sedan två år tillbaka, inarbetat konceptet använt vid idrottens stora sammankomster; RIF och RIM.¹ Vid dessa träffar har Riksidrottsförbundets och SISU-Idrottsutbildarnas ungdomsråd anordnat träffar för att (1) få fler unga deltagare på träffarna (2) skapa en naturlig mötesplats för unga där de viktiga besluten inom idrotten fattas (3) upprätthålla ett aktivt nätverk bland unga och (4) främja integrationen mellan unga och äldre inom idrotten.

Torsdagen den 22 april 2010

Under konferensens första dag skulle ungdomarna ges information om vad helgen skulle innehålla. Därefter skulle ungdomarna få information om varför de var där och de skulle få delge deras förväntningar på helgen.

Konferensen inleddes vid 18-tiden med en gemensam middag och tanken var att konferensprogrammet därefter skulle dra igång. Dock blev det ändrade planer då önskemål fanns att gruppen skulle gå på Cirkus Möllers liveshow. Trots de ändrade planerna återupptogs konferensen efter showen och kvällens program genomfördes. En kort "hej och välkomna"-del följdes upp med lära känna- & värderingsövningar och som avslutning på natten låg fokus på den enskilda individens situation idag och i framtiden. Frågor som besvarades av ungdomarna var följande:

¹ RIF = Riksidrottsforum, RIM = Riksidrottsmötet

- Vad gör du i ditt distrikt idag?
- Vad skulle du vilja göra?
- Vad krävs för att du skall ta större plats i ditt distrikt?
- Vad tror du att förbundsstyrelsen i Svenska Skolidrottsförbundet gör?
- Vad krävs för att du skall vilja engagera dig i Svenska Skolidrottsförbundet på central nivå (i förbundsstyrelsen eller i en arbetsgrupp)?

Mina funderingar:

Någon har en gång sagt; *”det blir aldrig som man tänkt sig”* och det stämmer väl in på ungdomskonferensens första dag. Det positiva med att hela konferensgruppen såg Cirkus Möller-showen var att det genererade i en givande gruppmiljö, där det kändes som att ungdomarna fick känslan av att det var det var DERAS konferensen; att den blev vad de gjorde den till.

Att nivån bland de närvarande ungdomarna inte motsvarade den förväntade konstaterades vilket resulterade i att ett verklighetsbaserat nuläge skapades. Många av de deltagande ungdomarna hade endast varit i kontakt med sitt SDF ett fåtal gånger och hade ingen egentlig koll på vad Svenska Skolidrottsförbundet var.

De svar som framkom, i och med frågorna ovan, är tänkta att användas i det strategiska arbetet med ungdomsdelaktighet och ungdomsinflytande inom Svenska Skolidrottsförbundet.

Fredagen den 23 april 2010

Dagen inleddes av konferensledarna och nedanstående frågor besvarades av konferensdelatagarna:

- Hur får vi ungdomar att vilja engagera sig i SSIF?
- Vad tror du krävs för att det ska finnas aktiva ungdomar i alla distrikt?
- Vilka typer av arbetsuppgifter anser du är lämpliga för nya ungdomar i en styrelse
- Har du några exempel på arbetsuppgifter som är lämpliga för erfarna ungdomar i en styrelse
- Vilken form av stöttning tror du är bäst för nya ungdomar i en styrelse
- Vilken forma av stöttning tror du är bäst för erfarna ungdomar i en styrelse

De erhållna svaren resulterade i att ett förhållandevis gediget material erhöles för ett framtida strategiskt arbete.

Jens Lindquist från SISU Idrottsutbildarna tog vid och tillsammans med undertecknad försökte vi beskriva för ungdomarna hur ett förbundsmöte/årsmöte går till; vilka ord som betyder vad, vem som säger vad, hur formalian ser ut, hur beslut tas, m.m. Därefter ägnades en knapp timma åt, till förbundsmötet inkomna, motioner.

Mina funderingar/konstateranden efter den avslutande förmiddagen²:

Trots konstaterandet att det var en förhållandevis oerfaren grupp ungdomar som var deltagare på ungdomskonferensen fanns en vilja att lära sig vilket resulterade i ett, många A4:a sidor långt, dokument med anteckningar från frågestunder, arbetsuppgifter och gruppdiskussioner.

För den uppmärksamme framgår upplägget av konferensen i och med frågorna ovan; dag ett koncentrerades kring den enskilde individen, medan fokus dag två kom att koncentreras kring ungdomsledarskapet (som både aktivitetsledare & organisationsledare) i stort, ett vidgat fokus. Tanken med detta var att kunna kartlägga nuläget bland de ungdomar som de facto finns ute i skolidrottsdistrikten och dessutom få en generell uppfattning om vad dagens skolidrottsungdomar behöver för att engagera sig.

Känslan i gruppen efter timmarna med Jens kändes positiv och optimistisk. Vilket tydligt visade sig under förbundsmötet då fler ungdomar än någon gång tidigare klev upp i talarstolen och uttryckte sin åsikt.

Gruppen uttryckte en gemensam önskan om att få träffas fler gånger under liknande former och dessutom önskade, nästan samtliga, att få gå en utbildning i Ung ledare vilket genast sätter Utbildningsgruppen i arbete.

Sammanfattningsvis är jag som projektledare oerhört nöjd med utfallet. En gemytlig atmosfär fanns bland ungdomarna och jag har uppmärksammat en fortsatt aktivitet på Facebook. Dessutom finns numera ett gediget material att tillgå beträffande skolidrottsungdomar idag.

Jennifer van der Gronden

Ungdomsledamot av Svenska Skolidrottsförbundets förbundsstyrelse

² Poängteras bör att morgonsamlingar avhölls både under lördagen och söndagen, samt en avslutande summeringsträff i direkt anslutning till förbundsmötets avslutande på lördagen.